





Door liefdevolle zorgen omringd
is zachtjes ingeslapen

Lucienne Antonissen



Lucien Andriessen

*Lid van KBG-Achterbroek,
St.-Jorisgilde Nieuwmoer
en SAMANA- Achterbroek*

Zij werd geboren te Essen op 4 januari 1938 en
is in het WZC St.-Vincentius te Kalmthout
rustig van ons heengegaan op 16 augustus 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te
nemen van mijn echtgenote, ons ma, bomma
tijdens de uitvaartdienst in de kerk van
O.-L.-Vrouw Bezoeking en van Bijstand te Achterbroek,
op zaterdag 24 augustus 2024 om 11.00 uur.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren
achteraan in de kerk, zaterdag vanaf 10.40 uur.

Aansluitend leggen we haar te ruste in het urnenveld
op de nabijgelegen begraafplaats.

Dit melden u in stil verdriet:

Lucien Andriessen

haar echtgenoot

Eric en Jeannine Andriessen - Maveau

Cindy en Tim

Liam, Noa

† Kenji

(†) Walter Andriessen

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar zussen, schoonbroers en schoonzussen.

De neven en nichten.

De families Antonissen, Andriessen, De Dooij, Vergouwen.

Medewerkers, vrijwilligers en medebewoners
van het WZC St.-Vincentius te Kalmthout.

Rouwadres: Familie Andriessen - Antonissen
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren: online via www.begrafenissenhensen.be